



Wandelen langs het geluk

Door het gevarieerde land bij Winterswijk

Bosjes, heggen, beekjes, essen en aan de horizon altijd een boerderij. Wie wandelt door de Achterhoek loopt door een groen mozaïeklandschap.

En daartussen slingeren allemaal zandpaden, die bewaakt worden door buizerds.

TEKST DANIEL MULDER. FOTO'S DANIEL MULDER I.E.A.
ROUWKAART ANTON VAN TETERING



Wanneer alle stukjes van een puzzel samenvallen, is het er ineens: geluk. Dát gevoel borrelt op bij **Berenschot's Watermolen** **A**, het startpunt van deze wandelroute. Alles klopt hier. Het ligt op de drempel van het fantastische natuurgebied Bekendelle, dat je uitspreekt met dubbel k. Er is een terras met uitzicht op het beekje Boven-Slinge en spotkans op ijsvogels. Dat terras hoort trouwens bij restaurant Berenschot's Watermolen, gevestigd in een historisch pand uit 1652. Er is een winkeltje met streekproducten én je kunt naar alle kanten toe fraaie wandelpaden volgen. Je vindt dit geluk net onder Winterswijk, in de Achterhoek.

Bekendelle **B** is een moerasbos met beekjes die af en toe overstromen en die zijn zeldzaam in Nederland. In het weelderige bos weerkaatst het gulzige groen van de essen, vogelkersen en eiken op het beekwater, waardoor er in het bos continu een groene waas hangt. Het zorgt voor een

prettig jungle-effect, helemaal doordat overal met mos bedekte bomen over de beek en op de bosbodem liggen.

Knibbel, knabbel, knuisje

Het mooie van de Achterhoek is dit: zelden wandel je lang in de beslotenheid van een bos. Het landschap is knus en gevarieerd en binnen enkele minuten wisselen bosjes, weilanden, essen en heggen elkaar af. En eindeloos zijn de verlaten zandpaden vol doorkijkjes naar weilanden met koeien of zo'n typische **Saksische boerderij** **C**, die het zelfs al tot lokale koekjes hebben geschopt. Gevel Keukskes heten ze, verkrijgbaar bij Bakkerij Berenschot, bij het startpunt.

Op mooie omgevingen wordt in Nederland al snel een keurmerk geplakt. Zo wandel je hier niet alleen door het bekende coulisselandschap, maar ook door een nationaal landschap. Dat betekent dat agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie fraai



© J. VAN DER WOUDE

A

C

Dagkookeks-
bloem



met elkaar verweven zijn. Een mooi voorbeeld van die verstrengeling is de **veldoven D** die je onderweg ziet. Vroeger klusten boeren schijnbaar bij als bakstenenbakker, zo valt te lezen bij dit informatiepunt, wat eigenlijk meer een minimuseum is.

Bloemetjes en geiten

De verkoopster van Bakkerij Berenschot zei het nog: zorg dat je contact geld bij je hebt wanneer je op pad gaat. Gouden tip, want anders moet je **Weide-Terras Kötters E** overslaan. Dat is jammer, want in deze pop-up horeca zonder personeel schenk je zelf je drinken en reken je af door het geld in het kistje te stoppen dat aan een boom hangt. In het gastenboekje vol enthousiaste reacties staat onder meer: "Prachtig! De bloemetjes op de tafel, geweldig. Dit zie je bij ons in Friesland niet." Treur niet wanneer je portemonnee toch leeg is. Wandel lekker door naar geiten-



Wandelen rond Winterswijk (14 km)

Start- en eindpunt: parkeerplaats bij Berenschot's Watermolen, Wooldseweg 74, 7108 AB Winterswijk. **De route:** de wandelroute werkt via keuzepunten, die onderdeel zijn van bestaande wandelpaden. Het werkt simpel: vanaf de parkeerplaats bij Berenschot's Watermolen ga je rechtsaf en loop je naar punt Z50. Volg vandaar de geel-rode markering via Z63, Z10 naar Z85. Vandaar de groene markering naar Z14 en ten slotte volg je via de keuzepunten de wit-rode markering tot aan Z50.

Bereikbaarheid

Trein: vanaf station Winterswijk (keuzepunt G69) volg je de gele route langs G25 naar Z81. Daar schakel je over op de wit-rode markering. **Auto:** komend vanaf de

N312, N318 of N319 neem je vlak voor Winterswijk op de rotonde de N319 richting Groenlo. Volgende rotonde rechtsaf, richting Woold. Je volgt nu Wooldseweg. Volg onderweg borden 'Berenschot's Watermolen'. Direct na bakkerij Berenschot rechtsaf.

Horeca

Bij de start: Berenschot's Watermolen. Open: alle dagen vanaf 11 uur. Info: rest.berenschot.nl. **Onderweg:** • Weide-Terras Kötters aan de Oude Bochtoltsbaan 15 in Winterswijk-Woold is alleen open bij mooi weer. • Gasterij De Gulle Waard, Mr. ten Houtenlaan 4, 7102 EH Winterswijk. Open: tijden variëren per maand en per dag, zie gullewaard.nl. **Honden:** aangelijnd toegestaan.



LEGENDA

-  wandelroute
(kleur is afhankelijk van de markeringen)
-  aanlooproutte
-  keuzepunt
-  parkeerplaats
-  station
-  café
-  restaurant
-  camping
-  bankje

0 500 m

kaartgegevens: Basisregistratie topografie, Kadaster 2014



Nieuw wandelnetwerk

Wandelen en de Achterhoek, het is een gouden combinatie. Binnenkort kunnen wandelaars in dit kleinschalige landschap nog beter de weg vinden met de realisatie van het nieuwe wandelnetwerk van ruim 3.000 kilometer. Vanuit

150 locaties kun je starten. Het netwerk maakt gebruik van de bestaande en nieuwe markeringen in het veld, en door het keuzepunten-systeem (bordjes met nummers) kun je zelf de route makkelijk uitbreiden of inkorten. Ook verschijnen er vier speciale wandelkaarten. Meer info: achterhoek.nl/wandelen

> kaasboerderij **De Brömmels** **F**. Daar kun je pinnen en het onthaal van boer en boerin Bert en Ellen Kots is gastvrij. Je snuffelt wat in de geitenstal, drinkt wat koffie en in het knusse boerderijwinkeltje sla je lekkers in voor de laatste kilometers.

Op het ritme van je stappen

Over stille donkergroene velden jagen schaduwen van grote stapelwolken die af en toe voor verkoeling zorgen. Een hond blaft opgewonden op een erf. Dat zal die niet vaak hoeven doen, want de paden zijn de hele dag heerlijk leeg. Zo kuier je kilometer na kilometer en dommelen je gedachten soms weg op het ritme van je stappen.

Hé, alweer een **buizerd** **G**, die zie je hier geregeld. Elders in Nederland is het zo'n typische snelwegvogel, zittend op een paal te loeren naar prooien. Maar in het moza-

ieklandschap van de Achterhoek zijn buizerds meer in hun element. Op de akkers en velden jagen ze op muizen, in de bossen en houtwallen rusten en nestelen ze. Hier zitten ze op uitstekende takken langs het wandelpad, als wachters van het kleine land.

Net onder Winterswijk passeer je een grasveld, met twee vierkante schoorstenen. Het blijkt tussen 1800 en 1940 een **bleekveld** **H** te zijn geweest waar textielbedrijven hun lakens in de beek spoelden en te drogen legden op het gras.

Direct daarna volgt restaurant **De Gulle Waard** **I**, waar een Vlaamse kokkin uitsluitend met Achterhoekse producten werkt. Belgische gemoedelijkheid in de Achterhoek: beter wordt het niet. Dat je daarna nog enkele kilometers naar het start- en tevens eindpunt moet wandelen, beschouw dat als het ultieme dessert. **L**